

sagt!

Udendørstissere, foren jer!

I folkeskolen havde jeg en biologilærer af den gamle skole. Han var også sløjdlærer og for at spare besværet ved at lære vores navne, blev vi kaldt ved nummeret på vores høvlebænk. Ikke så fedt for Nummer 25 her, som gentagne gange blev kaldt op til katederet for, foran hele klassen, at blive skoset for de skæve pinde, jeg havde savet ud til den obligatoriske bordskåner. 'Sådan skal det IKKE gøres', sagde han engang. Sløjld var ikke mit yndlingsfag.

Nå, samme lærer – der i øvrigt røg cubanske cigarerer i timerne (dengang var der sandelig ikke behov for at strejke på grund af dårlig løn) – fortalte os engang i biologi om planter og næringsstoffer. 'Græs har brug for næring', sagde han. 'Og derfor tisser jeg altid udenfor i min have'.

Jeg har ved flere lejligheder tisset udenfor. Både på FDF-lejre og i enorme branderter. Men jeg har nu aldrig skænket næringsværdien nogen tanke, mens jeg gjorde det. Nu har jeg jo heller ikke nogen have, og selv om den nu næsten 1-årige Mælkedrunker fejrer enhver aftagning af bleen med at markere sit territorium, har jeg faktisk aldrig overvejet at tage bleen af ham oven i soveværelse-pelargonierne. Kan man mon det? Og har pelargonier egentlig godt af tisse? For slet ikke at nævne, hvad naboerne, der i forvejen morer sig kosteligt over vores ret så indgroede eftermiddagsvane med at stå i vinduet og med fedtede hænder banke på glasset til alle, der går forbi på Gl. Kongevej, vil sige til det, hvis vi også begyndte at tisse.

Nej, jeg har ikke det store behov for gødning. Og sprøjtemidler er heller ikke det, jeg investerer mest i, når jeg en sjælden gang er i en grænsehandel. Men jeg synes søreme, at det er sjovt, at andre danskere gør det. Ifølge direktøren for Danske Havecentre, der registrerer et stejlt faldende giftsalg i sine medlemmers butikker her i landet, bliver der i den grad hamstret Roundup sammen med dåseøllerne, når Havefamilien Danmark tager over grænsen. Både fordi det er billigere, og fordi man ikke møder naboerne, når man snupper en ti-liters dunk i Pöetzsch. Så kan man også holde den økologiske fane højt på hjemmeparcellen og forarges, når de onde, onde landmænd, der vel at mærke forinden har gennemgået et ti dages-kursus i sprøjtning, giver deres marker en omgang. Mens man selv lister sig ud om natten og giver brændenælderne og skvalderkålen en omgang med dunken. Jo mere, man smider, jo bedre virker det jo.

Det synes jeg godt, man kan forarges over. Og så virker mine små særheder pludselig ikke så sære igen. Så jeg tror sgu alligevel, jeg vil overveje tissestrategien i soveværelsesvinduet. Nu er Overlæreren jo også død, så risikoen for at han pludselig råber: 'Nummer 25, sådan skal det IKKE gøres!' er vel begrænset.

Og nu er det også ved at være sæson for udendørsaktiviteter igen. Lad os da bare føje en til listen.

Glædeligt forår.



Rulle Grabow Westergaard
Ansvarshavende redaktør

Der bliver i den grad hamstret
Roundup sammen med
dåseøllerne, når Havefamilien
Danmark tager over grænsen.

Oplag:
3.000

Design, produktion og tryk:
Jørn Thomsen Offset A/S

Forsidefotos:
Mark Knudsen, Monsun
Colourbox

ISSN:
1604-9764

Abonnement:
Marianne Femø Jensen
Tlf. 33 39 42 34
mfj@landbrug.dk

Annoncer:
Helsides annoncer efter
aftale med redaktionen.

Dette nummer er udkommet
mandag 21. april 2008